

NØK møde Akureyri 23.7.2000

Opning:

Jeg har den store glæde at byde jer alle hjertelig velkommen til det 27. NØK møde i Island. I som kommer fra udlandet har rejst mod vest, samme vej som vikingerne gjorde for godt 1.000 år siden.

Men jeg er sikker på at I har haft en lettere rejse og er kommet her til med mere sikkerhed. Og jeg ved også at nogle af jer har de sidste dage stiftet bekendtskab med Islands natur og det gode vejr.

Tænke, at hvis man rejser mod vest følger man solen, der er altid dagslys. I Island har vi nu natter som er næsten lyse som dag.

Det er mærkeligt, hvor mange har søgt mod vest i tidens løb. Vi mindes Leif Eiriksson, en viking født i V-Island, som fandt Amerika for 1.000 år siden og kaldte landet Vinland, men han tabte det igen Nordmænderne tror at han var Norsk....

For godt hundred år søgte mange mennesker fra vores lande til den "nye verden" i Vest, til at søge efter nyt liv, nye muligheder. Mange af dem forlode strænge livsvilkår i sit hjemmeland. Nu er vores lande de lande hvor flere og flere mennesker ønsker bo.

I er kommet her, til opleve noget nytt, vi NØK medlemmer, skal sidde og lytte til vise fordragsholdere som fortæller om ny viden og visdom, nye metoder til at forbedre kobondens vilkår og opfylde konsmentens forventninger. Og sikkert bliver fordragerne efterfulgt af en livlig diskution. Vi er alle overbevist om at mere viden og kundskab kan føre til bedre økonomiske – som økologiske resultater.

Vor bedre del og børn for tid og lelighed til bruge en del penge i byen, kigge i museer eller deltage i eventyr på hesterygg eller båd.

En vigtig del af NØKs formål er at skabe kontakter. En fælles erfaring er en god metode til det. I morgen efter lunch er en fælles tur og vi tager mod vest – til Skagafjörður. Der bliver vist for os hvad de små Islandske heste kan og vi kommer i et museum som er til minde om den periode og de mennesker som rejste mod vest - til Canada og USA. Og dagen ender vi på Holar landbrugsskole og biskopsede, et sted som har mange historiske minder at gemme.

For to år i Falkenberg lovede vi sol – eller regn i Island. Jeg er sikker på at I alle oplever begge dele. Men nu ser det ud til at vi får milde dage.

Det er mange mennesker, firmaer og foreninger som har rettet den Isl. NØK afdeling støtte i en eller anden form og der med gjort det muligt at vi er her. Her er ikke sted eller stund til at nævne navner, men vi skal rette varme tanker mod dem og sige hjertelig tak til dem alle. Jeg vil også takke mine medarbejdere i NØKs styre og IT for godt samarbejde og stærk vilje til at lade tingerne go.

Jeg håber at vi vil nu i fællesskab opleve stunder og dage som vi i fremtiden med glæde nyder at genopleve.

Mødet er opnet.

Fundarhamar..

**Det værktøj jeg nu har brugt første gang ...”fundarhamar”.
Den Isl. NØK afdeling syntes at det var tid til at so fornemt
selskab som NØK fik sin egen mødehammer.**

**Det er en af vores medlemmer, købonden og kunstneren
Stefan Tryggvason som har laved denne hammer af tre fra
egen have.**